

חייבים לפרוץ את מעגל העיורים!

בבואנו לבחון את מצב עם ישראל בארץ ישראל בפרט, וגם את ההשפעות של המצב בעולם הרחב. יש לשים לב לשרשי הדברים.

תנועת ההשכלה בשלהי המאה ה-18 ואילך ניסתה לבטל את היחוד של עם ישראל, וכיונה יהודים להתערב בגוים, ואף במחיר של התבוללות. התכנית לא עלתה, מכיון שהגוים לא קבלו בשום אופן את היהודים כשויים. והדבר עלה לנו בפוגרומים קשים הרבה יותר מאשר לפני כן. גם נסיונות להקים ישוב יהודי עצמאי כמו "ארץ אררט" ועוד לא צלחו.

האכזבה הולידה רעיון חדש "ציונות". אשר כוונה במהופך. אם הגוים אינם רוצים לאפשר לנו להתערב ביניהם, נערב (ח"ו) אותם בתוכנו. נקים מאחז, אחרי כן מדינה, ואחרי כן נאפשר לגוים להאחז בתוכנו.

כדי לאפשר זאת, נערכו, ונערכים עד היום מאבקים, "לחנך מחדש", את הדור הצעיר. לתת לו תחליפים לרוחניות, תרבות אוניברסאלית וכד'.

אלא שהעם היושב בציון לא "קנה". ובפשיטת הרגל הרוחנית, הוסרו כל ההגבלות

וכל הגבולות. "באין חזון יפרע עם" אמרו הנביאים. והתקיים בנו כפשוטו. ילדי

ישראל כתינוקות שנשבו, הורדו מדרך ישראל סבא. והגיעו ומגיעים לתהומות גשמיים

ורוחניים. ה"מנהיגים" (כביכול) מושפעים מהמצב ו"רועים" קודם כל את עצמם,

בטענה שככה נראה העם כולו, ח"ו, ושוכחים שהם עצמם מוליכים בכוון של מטה

ומטה לאן??? עכשיו כבר יש מלחמת הישרדות לא של העם היושב בציון. אלא

מלחמת כסאות משרות ומשכורות. גם כבוד מדומה נכנס לחישוב. וכשהמטרות הן

כאלה הרי "אין ערך לשום דבר. אין מוסר ואין גבול. התנהגות של" מסוממים"

שה"מנה" היומית חשובה להם מהחיים של עצמם ובודאי מהחיים של

אחרים. ולצערנו הגענו למסירה של חבלי ארץ ישראל אשר נתנו לנו מאת ה' לגרועים

שבאו בינו. וכאילו לא די בכך, נותנים לאויבים אמצעי קיום וכלי נשק מסוכנים.

מצב זה משול לעיוור המהלך בדרך ופושט את ידו לגשש את דרכו, וכאשר הוא

מוצא כתף של מי שהולך לפניו, הוא נשען עליו והולך לבטח. אלא שהעיוור אינו רואה

כי לפניו הולך עיור אחר, שגם הוא מחפש כתף, ומוצא כתף שלעיוור נוסף. כך מהלכים

העיוורים כשהראשון מוצא את האחרון, והמעגל מסתובב לריק, כשמרגע לרגע גוברת

הסכנה, שמי מהם ימעד ויפיל את כולם.

ארץ ישראל מובלת היום ע"י מעגל של עיורים, העם מושלה ע"י תקשורת

הסבורה כי העם רוצה בזבל שהתקשורת מוכרת. והרי "הלקוח צודק". העם טוען הרי

לתקשורת יש אחראים, ממשלה וכד', הפוליטיקאים. סבורים שאם ברצונם לשרוד

עליהם להתייחס לצרכים ולערכים ה"מקובלים" כביכול על ה"רבים" (השולטים

במיקרופונים). וחוזר חלילה. כאשר סכנות קיומיות מתחדשות עלינו, חדשים

לבקרים ומעגל העיורים ממשיך לנוע.

הפתרון והמוצא האמיתי הוא התגלות מלך המשיח. אמנם הדרך לגילוי,

מבחינתנו היא "פתיחת העיניים". להקים מנהיגות חדשה שלפניה מטרות ברורות,

הכרה בעם ישראל, הנצחי, בתורת ישראל הנצחית, ובארץ ישראל שלימה ונצחית. אין

לפחד מאיומי התקשורת, כלאחד יכול להתקרב אל ה' בזמנו החפשי ובהתאם למעמדו

ומצבו. לכל יהודי בדורנו יש זכויות עצומות. צריך לחשוב באופן פרקטי, מתוך אמונה

בנצח ישראל.

אני קורא בזה לכל מי שעם ישראל וארץ ישראל יקרים לו להציע את עצמו ע"י

מסירת פרטים אישיים וקורות חיים למערכת "ארץ ישראל שלנו". בהמשך אפשר יהיה

לקיים התכנסויות, תכנונים והצגת אלטרנטיבה. כמאחד של כל עם ישראל. לפריצת

מעגל העיורים. להוביל לנצחון, לשינוי, לגאולה ציבורית ופרטית. בדרך לגאולה

האמיתית והשלימה. וכפי שהורנו הרבי מה"מ שליט"א. שעצם העמדתנו במצב

"הכן", היא הכלי להתגלות ולגאולה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד